



# KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK

Zondag 13 september 2020

09.00 uur: ds. G.H. Molenaar

13.15 uur: ds. G.H. Molenaar

Votum & Groet

Ps. 16: 3 en 6

Lezing de Wet

Gebed om de Heilige Geest

Efeze 6:10-20 [17a]

Ps. 89: 7

Verkondiging van het Woord

Ps. 72: 6 en 11

Dankgebed

Ps. 68: 10

Votum & Groet

Ps. 123: 1

Belijdenis van het geloof

Gebed om de Heilige Geest

Luk11:9-13/Rom.8:14-17/HC.z.46

Ps. 68: 3 en 16

Verkondiging van het Woord

Ps. 103: 7

Dankgebed

Gz. 5: 10

## Rondom het Woord

Zondag mogen we weer twee keer, in vrijheid, samenkomen rondom het geopende Woord van God. Beseffen we wat een wonder dat is?

's Morgens en 's middags preekt ds. Molenaar. Zie Bijlagen 1 en 2 van dit kerkblad voor meer informatie rondom de prediking.

**De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten**



## **Kerkdiensten zondag 20 september 2020**

09.00: ds. J. Muller, Bleskensgraaf

13.15: prop. T.J. Lucas, Vriezenveen

## **Kinderoppas zondag 20 september 2020**

Morgendienst bovenzaal: Betty Schaafsma, Marit Schaafsma, Gerlyse Akster

Middagdienst bovenzaal: Bertina Krooneman, Daniëlle van 't Hof, Eline van Norel

## **BEROEP**

Ds. Molenaar heeft het beroep aangenomen dat op hem uitgebracht is door de Hervormde Gemeente Genemuiden. In de brief die is meegestuurd met het kerkblad geeft ds. Molenaar een nadere toelichting. We hadden graag gezien dat ds. Molenaar en zijn gezin nog wat langer in ons midden waren gebleven. Echter, de weg van de Heere leidde onze herder en leraar naar Genemuiden. We zijn de Heere dankbaar voor de gezegende jaren die achter ons liggen, voor de vrucht op de prediking. Er is veel waardering voor al het werk dat in en vanuit de pastorie wordt verricht. Er zal pijn gevoeld worden bij het naderende afscheid. Maar de Heere zorgt. Hij zorgt voor familie Molenaar, voor de gemeente van Genemuiden, maar ook voor Zijn gemeente in Doornspijk. Zijn Woord blijft. 'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid' (Hebreeën 13:8).

## **MEDEDELINGEN**

### **Opschalen kerkdiensten**

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de capaciteit van de ventilatie van het kerkgebouw. De conclusie van de verschillende onderzoeken is dat voldaan wordt aan alle normen die gesteld worden. Dit betekent dat het mogelijk is om met meer mensen samen te komen dan nu het geval is. De komende weken zal er dan ook een flinke opschaling plaatsvinden. Uiteraard blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Ook is het belangrijk dat u 'klachtenvrij' bent.

- Vanaf zondag 13 september: 200 kerkgangers
- Vanaf zondag 27 september: 250 kerkgangers
- Vanaf zondag 11 oktober: 300 kerkgangers



## **Aanmelden voor de kerkdiensten**

Voor de diensten van 27 september en 4 oktober dient u zich aan te melden via [https://www.supersaas.nl/schedule/HGD/HG\\_DOORNSPIJK](https://www.supersaas.nl/schedule/HGD/HG_DOORNSPIJK)  
Voor zondag 11 oktober en daarna hoeft u zich niet meer aan te melden, tenzij er sprake is van een bijzonder dienst, zoals de belijdensdienst op 22 november. Dit zal dan tijdig gecommuniceerd worden.

## **Kerktijden**

De aanvangstijd voor de middagdienst is weer 13.15 uur. Let op deze wijziging gaat zondag 13 september in.

## **Catechese**

In verband met het vertrek van ds. Molenaar kan het zijn dat de tijden veranderen. We hopen u hierover z.s.m. te informeren.

## **Viering van het Heilig Avondmaal**

De bediening van het Heilig Avond staat gepland op zondagmorgen 11 oktober aanstaande. Tijdens de middagdienst op 4 oktober zal de voorbereidingsdienst plaatsvinden. Op zaterdagavond 10 oktober is er een bezinningsuur in de kerk. De viering zal plaatsvinden met de gebruikelijke tafelopstelling met stoelen die op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Er zullen meerdere bedieningen achter elkaar plaatsvinden. De predikant reikt het brood en cupjes met wijn uit, omdat het drinken uit een gezamenlijk beker helaas niet mogelijk is.

## **Kinderoppas**

De kinderoppas start van vandaag. We vragen uw aandacht voor het volgende:

- Breng je kind of kinderen naar de bovenzaal via de trap aan de 'Elburg zijde' van het kerkgebouw.
- Verlaat de bovenzaal aan de 'Nunspeet zijde'.
- Ouders kunnen aan de 'Nunspeetzijde' de kerkzaal binnengaan.
- Het ophalen van de kinderen gebeurt in omgekeerde volgorde: via de trap aan de Nunspeet zijde naar boven en via de trap aan de Elburg zijde naar beneden.

## **Clubwerk**



Het clubwerk kan weer opgestart worden, mits rekening gehouden wordt met de voorschriften van het RIVM. Voor vragen kan de leiding terecht bij ouderling C. Veldman.

### **Kringwerk > Bijbellezingen in de kerk**

De verschillende kringen kunnen nog niet bij elkaar komen gezien het dringende advies van de overheid om niet meer dan zes mensen uit te nodigen. Omdat de Bijbelkring niet past in de bovenzaal zal ds. Molenaar tot de kerstvakantie tweewekelijkse Bijbellezingen gaan houden in de kerkzaal.

## **OVERIGE MEDEDELINGEN**

### **Collecte aankondiging:**

De 2<sup>e</sup> collecte (eredienst) is zondag 20 september voor het onderhoudsfonds t.b.v. ketelinstallaties.

### **Startdag jeugdclubs De Ark, De Adelaar & Het Arendsnest**

Ha jongens en meisjes,

Na een lange zomerstop hopen we binnenkort weer te starten met de clubs. We willen het seizoen beginnen met een gezellige ochtend op D.V. zaterdag 26 september van 10.30-13.00 uur. We gaan met elkaar nadenken over het thema 'Goed om te horen' waar we het dit jaar over gaan hebben op de club. Daarna staat een leuke buitenactiviteit op de planning. Afsluitend willen we met elkaar pannenkoeken eten. Voor de startdag kun je je opgeven via [jeugdclubherv.doornspijk@gmail.com](mailto:jeugdclubherv.doornspijk@gmail.com)  
Wij hebben er al zin in, jullie toch ook? We hopen van jullie te horen!  
*Hulp pannenkoeken bakken gevraagd!!* Voor het pannenkoeken eten zijn we op zoek naar ouders/gemeenteleden die een pak pannenkoeken willen bakken. U kunt zich hiervoor opgeven via het mailadres van de club [jeugdclubherv.doornspijk@gmail.com](mailto:jeugdclubherv.doornspijk@gmail.com) of via 0525-682945  
Hartelijke groet, De clubleiding

### **Kinderkleding:**

Zijn de kinderen alweer uit hun kleding gegroeid? Dan kan de oude kleding die nog in goede staat is, ingeleverd worden op Beekenkampweg 8. Wij verkopen die dan voor het goede doel: de zending!

*De zendingsmarktcommissie*



## **Rommelroute:**

Op zaterdag 19 september van 09.00 – 12.00 uur doen we mee aan de rommelroute. In overleg met de Gereformeerde Kerk hebben we afgesproken dat de opbrengst 50% voor onze zuster gemeente is en 50% voor ons zendingsdoel. Wat is er allemaal te koop op Beekenkampweg 8? Boeken, Kaarten, Vloerleed, Kunstplantjes, Allerlei snuisterijen, Kinder- en dameskleding, Koffie, thee, cappuccino, cake, limonade, ijs En nog veel meer ..... Komt u / jij ook gezellig bij ons langs? Tot aanstaande zaterdag!! *De zendingmarktcommissie*

## **GELEERDE BIJBELTEKST**

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, *Mattheüs 5:11 en 12a*

### **Hervormde Gemeente Doornspijk**

**Predikant:** Ds. G.H. Molenaar, Beekenkampweg 51, 8085 BR Doornspijk  
Tel. 0525-655594/06-10612885. E-mail: dsghmolenaar@outlook.com

**Scriba:** M. van der Zwan, Harderwijkerweg 187, 8077 RD Hulshorst  
Tel. 0341-491395. Email: mvdzwan@outlook.com

#### **Aanleveren kopij**

Elke donderdag vóór 16.00 uur via [hervormddoornspijk@gmail.com](mailto:hervormddoornspijk@gmail.com)

Gesprek of meer informatie over onze gemeente?

Neem contact op met ds. G.H. Molenaar of kijk op [www.hervormddoornspijk.nl](http://www.hervormddoornspijk.nl)

*Voor alle berichten in het kerkblad geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven*



## BIJLAGE 1 – Zondagmorgen

### Tekst voor de preek

“En neemt den helm der zaligheid.” (Efeze 6: 17a)

### Thema van de preek

“De helm van de zaligheid”

1. Waarom hebben we deze helm nodig?
2. Wat is deze helm precies?
3. Hoe beschermt deze helm ons?



### Vragen om over door te praten thuis n.a.v. de preek

(1) Waarom is het nodig dat onze gedachten beschermd zijn en wat zijn de gevolgen als ze niet beschermd zijn?

---

---

---

(2) Hoe kan je je gedachten beschermen in de geestelijke strijd?

---

---

---

(3) Wat zijn tekenen dat je de helm van de zaligheid misschien niet draagt?

---

---

---



## BIJLAGE 2 – Zondagmiddag – HET GEBED [3]

### Heidelbergse Catechismus Zondag 46

**120:** Waarom heeft Christus ons geboden, God aan te spreken met “Onze Vader”?

**Antwoord:** Opdat Hij direct, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en het vertrouwen op God zal verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat Hij ons veel minder zal weigeren wat wij Hem met een oprecht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

**121:** Waarom wordt er bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?

**Antwoord:** Opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken en van Zijn almacht alles wat noodzakelijk is voor lichaam en ziel verwachten.

### Thema

“God als de Vader aanspreken; Die in de hemelen is!”

### Preekpunten

1. Waarom heeft de Heere Jezus dit geboden...?
2. Welke vertrouwen wil Hij in ons verwekken...?
3. Wat betekent de toevoeging ‘in de hemelen’?

